

Menin, Halluin, ce n'est pas loin

Bij het lezen van de titel frons je misschien je wenkbrauwen. Een zin in het Frans, in een tijdperk waarin we met het Engels om de oren geslagen worden. De titel staat in het Frans, omdat ik me aan de Engelstalige versie niet waag en de Nederlandstalige versie, "Menen, Hallewijn, dat is niet ver" eerder naar een Google Translate vertaling neigt.

PROGRAMMA

14u : ontvangst in de tearoom op de Grote Markt met onderstaande gevel, hier wacht jullie een Wieltjestaart met een koffietje of frisdrankje



15u : een gids haalt ons in de tearoom op voor een drie uur durende wandeling

Tijdens deze wandeling ontdekken we de zichtbare geschiedenis van de stad. Concreet denk ik aan de overgebleven delen van de (Hollandse) vestingen, het belfort, de kazematten, de kazerne die door de Nederlanders gebouwd werd. En van recentere makelij, het Badhuis, halverwege vorige eeuw opgericht om de hygiëne bij de werkende klasse te verbeteren.

Liefhebbers van groen komen ook aan hun trekken in Menen. Je hebt er de diverse stadsparken zoals het "Bois de Boulogne", het Brouwerspark en het Park Ter Walle. Veel bomen en struiken maar ook veel water als je op het jaagpad langs de Leie wandelt of de oude sluizen naar het "Isle de La Lys" oversteekt. O ja, dan vertoef je meteen op Frans grondgebied en ben je al in Halluin.

Tijdens onze wandeling bezoeken we ongetwijfeld ook "De Barakken". Dit is geen vluchtelingenkamp op de grens met Frankrijk, maar een kleurrijke winkelstraat/buurt.

18u 15 : avondmaal (facultatief)

We konden in de Barakken tafelen. Onze wandeling eindigt in het stadscentrum, bijgevolg kozen we het Belgisch-Kroatisch restaurant in het centrum. Op voorhand de kaart verkennen kan op www.bistrodhome.be.



20u : Pool (facultatief)

Om de dag af te sluiten trekken we na het avondmaal richting Kortrijk. En wagen we ons aan één of meer spelletjes pool in The Shooters. Deze zaak bevindt zich in het hartje van de stad en ligt op een steenworp van het station. Interessant voor eventuele treinreizigers.



INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je door 10 € (leden) of 15 € (niet-leden) over te schrijven naar rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van "Soltero", met vermelding "ACT / Menen / GSM-nummer / resto: ja of nee".

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

Maandag 2 december 2017

Belangrijk: (gedeeltelijke) recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulatie na de inschrijvingsperiode is mogelijk tot 2 dagen voor de activiteit. Het avondeten alsook de pool is facultatief en maakt geen deel uit van de activiteit. Dank voor jullie begrip.

INBEGREPEN IN DE PRIJS

- Wieltjestaart met koffie of frisdrankje
- Begeleide wandeling met gids

AFSPRAAK

- zaterdag 9 december 2017 vanaf 14u. In de tearoom op de Grote Markt (zie foto hierboven)
- Wie met de auto komt kan gratis parkeren langs de Oude Leielaan of aan de voor- of achterkant van het station.
- Wie met de trein komt, het station Menen ligt op een kilometer van de Grote Markt

VRAGEN?

Neem gerust contact op via GSM of e-mail (0472 61 12 36 of alain@soltero.be).

Deelnemen aan onze activiteiten is steeds op eigen risico, leden en niet-leden zijn dus niet verzekerd